

## Leven als een kind van God

We gaan verder in onze serie over de 1<sup>e</sup> brief van Johannes.

We zijn in hoofdstuk drie aangeland. Zoals je hebt gemerkt in de eerste hoofdstukken schetst Johannes een scherp contrast tussen het leven in Gods tegenwoordigheid en het leven in de Wereld.

Gods koninkrijk	Wereld
Leven (1:2)	
Eeuwig leven (1:4)	
Verbonden met God (1:6)	
Licht (1:5)	Duisternis (1:5,6)
Met elkaar verbonden (1:7)	
Bloed van Jezus reinigt van alle zonde (1:7)	
Waarheid (1:8)	Leugen (1:10)
Jezus brengt verzoening voor de zonden van <i>de hele wereld</i> (2:2)	
Liefhebben (2:9)	Haten (2:9)
<i>Kinderen</i> , zonden zijn u vergeven (2:12)	
<i>Jongeren</i> , u hebt het kwaad overwonnen (2:14)	Zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht (2:16)
<i>Ouderen</i> , u kent Hem (2:14)	
Eeuwigheid (2:17)	Gaat voorbij (2:17)
Jezus is de Christus (gezalvde) (2:22)	Zoon wordt niet erkend (2:22)
Wie Zoon erkent heeft de Vader (2:23)	Ook de Vader niet (2:23)
Zijn zalving (HG) leert u alles (2:27)	
Vol vertrouwen (2:28)	

Johannes beschrijft als het ware twee werelden. Twee koninkrijken. Twee manieren van leven. En als je mag kiezen uit deze twee dan lijkt mij de keuze niet moeilijk. *Waar zou jij voor kiezen? Waarom zou jij daar voor kiezen?*

Vorige week heb ik je een stuk muziek laten horen uit rockopera Tommy van the Who. Tommy is geboren in *deze wereld*, door een traumatische gebeurtenis in zijn jeugd is hij doof, stom en blind geworden. Hij is beschadigd. En omdat hij doof, stom en blind is wordt hij gepest en misbruikt. Hij kan het toch aan niemand vertellen.

En hij verlangt naar herstel. Hij verlangt naar *die andere wereld*. En dan vinden zijn ouders een dokter die hem onderzoekt. En dat is het moment van dit fragment.

*See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me, See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me*  
*Listening to you, I get the music, Gazing at you, I get the heat*  
*Following you, I climb the mountain, I get excitement at your feet*  
*Right behind you, I see the millions, On you, I see the glory*  
*From you, I get opinions, From you, I get the story*

Ik vind het beeld van deze opera zo krachtig. Er is zoveel gelijkenis met onze situatie. Onze uitgangspositie is dat we leven in een wereld die los is geraakt van Gods realiteit. Een wereld waar duisternis, leugen, haat aanwezig is. Een wereld vol zelfzuchtige begeerte, afgunstige inheligheid, pronkzucht.

Jezus is onze dokter zou je kunnen zeggen. Jezus komt naar de aarde om ons terug te plaatsen in onze bestemming. Jezus brengt ons terug in relatie met de Vader.

En Tommy roept het uit...*See me, feel me, touch me, heal me.*

Hij vestigt zijn hoop, vol overgave, op de dokter. Hij weet dat hij zichzelf niet kan beter maken. Zo mogen wij ons overgeven aan Jezus, wetend dat we onszelf niet kunnen genezen.

Vorige keer hebben we stilgestaan bij de aanmoediging van Johannes om dichtbij God te blijven. *'Blijf dus in Hem'* zegt hij.

Nu gaan we hoofdstuk drie lezen.

*<sup>3</sup>Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. <sup>2</sup>Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.*

Jezus is het bewijs van Gods liefde voor ons. Wij zijn geliefd door de Vader. Daar hoeft je nooit meer aan te twijfelen. We zijn kinderen van God.

Dat is de eerste ontdekking die we als gelovigen mogen doen:

we zijn kinderen van God en we zijn geliefd. Hij draagt zorg over ons.
--

*<sup>3</sup>Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. <sup>4</sup>Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. <sup>5</sup>U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. <sup>6</sup>Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.*

En hier worden we, als geliefde kinderen van God, opgeroepen om rein te leven, niet te zondigen, om niet de wet te overtreden. Een oproep om rechtvaardig te leven.

Toen het volk Israël in de woestijn was, vroeg ze om richtlijnen voor hun leven, en God gaf hun de wet. We kennen deze wet als de tien geboden.

Je kent ze vast wel. In sommige kerken worden ze elke zondag voorgelezen.

En Jezus vat deze wet samen in een nieuw gebod.

Johannes 13

*<sup>34</sup> Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.*

## Matteus 22

<sup>36</sup>*'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?'* <sup>37</sup>*Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. <sup>38</sup>Dat is het grootste en eerste gebod. <sup>39</sup>Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. <sup>40</sup>Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'*

Johannes roept ons op om Gods wet niet te overtreden, om niet te zondigen. En dat is een logische oproep. Liefhebben hoort bij Gods koninkrijk, dat hebben we al gezien. Liefde is het fundament van Gods koninkrijk. Dat is waar we voor gemaakt zijn.

*Het begint met weten geliefd te zijn door de Vader.*

*Als de Vader ons liefheeft, kunnen we onszelf ook liefhebben.*

*En als we onszelf liefhebben, kunnen we de ander ook liefhebben.*

Als we Gods liefde niet kunnen ontvangen, zondigen we, missen we ons doel.

Als we niet van onszelf kunnen houden, zondigen we, missen we ons doel.

Als we niet van de ander kunnen houden, zondigen we, missen we ons doel.

<sup>7</sup>*Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, <sup>8</sup>en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. <sup>9</sup>Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. <sup>10</sup>Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft. <sup>11</sup>Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben*

<i>'De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.'</i>
--

Jezus komt Gods Koninkrijk opnieuw vestigen op aarde. Hij brengt ons terug in een wereld die volgens Gods waarden en normen functioneert. Hij brengt ons terug in dat Koninkrijk van Liefde. Daarom bidden we ook: *Laat Uw Koninkrijk komen...* Jezus nodigt ons uit in Zijn aanwezigheid.

Ik weet niet hoe het jou vergaat. Toch kun je ook een beetje nerveus van deze verzen. Vooral van deze verzen:

*'wie zondigt komt uit de duivel voort'*

*'<sup>9</sup>Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.'*

Als ik niet uitkijk zou ik zelfs kunnen twijfelen of ik wel *'uit God geboren ben'* of ik wel een kind van God ben.

Hoewel ik er niet op uit ben, zondig ik wel eens, ik mis soms mijn doel, het lukt mij niet altijd om Gods liefde te ontvangen, om van mezelf te houden en om van anderen te houden.

Ik heb soms te maken met zelfzucht, pronkzucht, enz.  
Zou Johannes bedoelen dat we als kinderen van God, in één magisch moment allemaal volmaakt geworden zijn?  
Is dat realistisch? Is het waar dat gelovigen altijd van elkaar houden, elkaar nooit pijn doen, nooit zelfzuchtig zijn? Is dat de realiteit van jou leven?

Je hoeft niet te antwoorden. Ik ken je antwoord. En Johannes kent je antwoord ook en Jezus kent je antwoord ook.

*Wat zou Johannes dan bedoelen?*

Als we Jezus leren kennen, worden we *opnieuw geboren*, we worden kinderen van God. Jezus had daar ooit een gesprek over met een schriftgeleerde, met een zekere Nikodemus. Laten we even naar dat gesprek kijken.

### Johannes 3

<sup>3</sup>Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.'<sup>4</sup>Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?'<sup>5</sup>Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.<sup>6</sup>Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.<sup>7</sup>Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.

Als gelovigen hebben we dus te maken met een *menselijk deel* en met een *geestelijk deel*.

En daar zit de spanning. Je kent deze spanning. De spanning tussen wat uit de mens geboren is en wat uit God geboren is.

#### Voorbeeld:

Wat uit de mens geboren is zegt: *oog om oog, tand om tand*: 'als jij mij slaat, sla ik jou terug'.

Wat uit God geboren is zegt: *ik vergeef je*.

En dit is een innerlijk gevecht dat we allemaal kennen. Je zou kunnen zeggen dat dit gevecht een soort bewijs is van je '*opnieuw geboren*' zijn. Je voelt de spanning tussen de twee koninkrijken.

Wat uit de mens geboren is, ons vlees, de *oude mens*, is aangetast door de zondeval. We zijn een leugen gaan geloven.

*'wie zondigt komt uit de duivel voort'*

Ons geestelijk deel, wat uit God geboren is, wil niets liever dan Gods wil doen.

<sup>9</sup>*Wie uit God geboren is zondigt niet,*

Nu is het zo dat we, ook als gelovigen te maken hebben met onze menselijke natuur. En die is beschadigd geraakt, gebroken, doordat we 'als mensheid' de leugen van de slang/duivel hebben geloofd. We zijn echt niet door en door slecht, maar het ontbreekt ons aan kracht om het goede te doen. We laten ons echt niet bewust door de duivel leiden, maar we staan er gewoon alleen voor. In ons voorbeeld: we zijn soms te gekwetst om te zeggen '*ik vergeef je*'.

Maar er is goed nieuws:

*'De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.'*

Jezus is naar ons, naar de aarde toegekomen. God zelf is naar ons toegekomen. Hij heeft ons vergeven, hij heeft de verbinding, de relatie met ons hersteld. Het evangelie is goed nieuws. We kunnen weer leven samen met God, zoals het van begin af aan bedoeld is. We kunnen *'opnieuw geboren'* worden

Johannes 3

*'Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.'*

Tijdens ons verblijf hier op aarde, mogen we groeien, leren leven vanuit 'ons geestelijk deel'. We staan er niet meer alleen voor. We kunnen de uitdagingen van het leven samen met God beleven. Dit groeien, dit leren liefhebben, dit leven samen met God is iets wat focus vraagt. Het gaat niet vanzelf.

*1Joh3: 'Ieder die in hem blijft, zondigt niet.'*

Om de relatie met God te onderhouden, is het noodzakelijk dat je momenten creëert waarin je bewust probeert Hem te ontmoeten. God is echt altijd bij je, maar je zult echt af en toe de aandacht ook op Hem moeten richten, anders hoor je Hem niet, kun je niet ontvangen wat Hij wil geven. Voor elke relatie geldt dat ontmoeting, luisteren, wederzijdse interesse, noodzakelijk is.

Een zondagse dienst zou zo'n moment kunnen zijn.

*In heb mezelf aangeleerd om dagelijks de bijbel te lezen en te bidden en ook om stil te zijn – een persoonlijk moment.*

En in alle eerlijkheid, ik heb ook perioden in mijn leven gekend dat die persoonlijke tijd met God op de achtergrond is geraakt. Of dat ik mijn Bijbel vooral las om preken te maken. En dat maakt je eenzaam en krachteloos.

Ik ben dankbaar dat de Heer mij opnieuw de schoonheid van de persoonlijke ontmoeting met Hem heeft laten zien.

Ik heb het nodig om zijn liefde te ontvangen.

Zonder zijn liefde te ontvangen heb ik moeite mezelf lief te hebben.

Zonder zijn liefde heb ik (nog meer) moeite om de ander lief te hebben.

*Zonder zijn liefde te ontvangen, mis ik mijn doel!*

AMEN